

Tekst: 'Lied van Hoop' gezongen door Han en Bée Kooreneef, tekstschrijver Han Kooreneef.

*Hoor jij ook de stilte
Die zich al zolang niet meer liet horen
Voel je hoe de liefde als herboren in de lucht hangt*

*Kijk eens naar de beelden
Zie je hoe we anderen weer vinden
Hoe een hart ineens weer naar een ander hart verlangt*

*Ook al lijken onze straten uitgestorven
Door de open ramen klinkt een lied van hoop*

*En als de angst is weggewaaid
De wind weer is gedraaid
draag ik dit bij me
Omdat ik niet vergeten wil
Hoe liefdevol en stil de wereld was
Als een warme jas*

*Ik was haast vergeten
Hoe het is om samen iets te zingen
Maar de klank van onze stemmen gaat door muren heen*

*Ook al lijken dan de straten uitgestorven
Door de open ramen klinkt de nieuwe tijd*

*En als het over is gewaaid
De wind weer is gedraaid
Draag ik dit bij me
Omdat ik niet vergeten wil
Hoe liefdevol en stil de wereld was*

*Nu het even angstig is
Gaat de wereld dicht
Maar achter de horizon wordt het alweer licht*

*En als het over is gewaaid
De wind weer is gedraaid
Draag ik dit bij me
Omdat ik niet vergeten wil
Hoe liefdevol en stil de wereld was
Als een warme jas*