

Woensdagmiddag 2 oktober 14.00 uur

la vita davita à se

De film vertelt het verhaal over een onverwachte vriendschap tussen een holocaustoverlever en tevens ex-prostituee (Sophia Loren) en een wees uit Senegal (Ibrahima Gueye).

De film gaat over een groep minderheden die ondanks hun uiteenliggende culturele achtergronden, begrip en liefde voor elkaar ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan in het leven dat nog voor hen ligt.

Madame Rosa (Sophia Loren) zorgt in haar huis in Bari (Italië) voor kinderen van lokale tippelaars. Door een vreemde samenloop van omstandigheden krijgt Madame Rosa het verzoek een wees uit Senegal (Momo) voor enkele maanden in huis te nemen.

Het fijne aan deze film is dat het verhaal direct begint en je meteen wordt gegrepen door een pakkend en voor velen wellicht herkenbaar citaat van hoofdpersoon Momo: "Ik wil terug naar het begin toen nog niets vastlag". Het verhaal appelleert aan het ideaal van Victor Hugo's (*Les Misérables*) dat er geen slechte mensen bestaan, alleen slechte omstandigheden. Als wij ons dat zouden realiseren zou de wereld zoals Madame Rosa zegt "erg vredig" kunnen zijn.

[Lees meer](#) in de recensie



Woensdagmiddag 2 oktober om 14.00 uur vertoont BijBomans weer een film. De ingang is bij de poort, waar de BijBomans vlag wappert.

De film is te zien in de huiskamer op de begane grond
Je bent vanaf 13.30 uur welkom voor een kopje koffie of thee.

Ken je iemand die ook vooraf informatie over de film wil krijgen?

Geef het mailadres door via info@wijkmolenhoek.nl

Of vraag haar/hem zich [hier](#) aan te melden.

Waar: BijBomans Mozartlaan 11A
Inloop met koffie vanaf: 13:30 uur

Tijd: 14:00 uur
Nazit vanaf: 16.00 uur

[Lees meer](#) over samen naar de film BijBomans

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@wijkmolenhoek.nl toe aan uw adresboek.